

Se Stockholm med L8



Vännernas samfund, Kväkarna Kristinehovs malmgård torsdag 9 juni 2022 kl 14

Dags för ett besök hos ett religiöst samfund. Ordet kväkarna är från början ett öknamn, men har idag blivit ett etablerat begrepp som används av alla. Vännernas samfund bildades i England i mitten av 1600-talet, en tid då många grupper sökte sig bortom statskyrkan. Det svenska samfundet bildades 1935.



Kväkarna präglas av pacifism och strävar efter jämlikhet och enkelhet. Kväkarna utgår från att alla människor har samma tillgång till det gudomliga och att de är – eller ska vara – jämställda, oavsett könsidentitet, sexualitet, etnicitet och andra faktorer. Kväkarna betonar tro som handling och har därmed engagerat sig i fredssträvan, kampen för kvinnors rösträtt, slaveriets

avskaffande, en human psykiatri med så lite tvång som möjligt liksom biståndsarbete. Alla förhållanden ska bygga på ömsesidig respekt, kärlek och jämställdhet – oavsett könsidentitet och/eller sexualitet.

Ett religiöst världssamfund som med den tysta andakten i centrum sedan 1650-talet värnar fred, jämlikhet, enkelhet, sanning och gemenskap.

Enligt Kväkarna finns det något av Gud – eller ”det inre ljuset” – i varje människa. Inget prästerskap, ingen kyrka behövs för att förmedla mellan individen och Gud. Med denna inre övertygelse försöker kväkarna ge sitt bidrag till det gudomliga genom att leva i vardagen med Gud och medmänniskorna. Andakten står i centrum av kväkarnas andliga liv och den firas utan predikan eller fastställt program. Kväkarna samlas i tystnad och stillhet och emellanåt kan någon känna sig kallad att tala.

På Kväkargården, som är västra flygeln av Kristinehovs malmgård, träffar vi Kerstin Backman, som kommer berätta om Vännernas samfund i Sverige och även lite internationellt och vad det innebär att vara kväkare.



Anmälan: e-post till sestockholm@lottero.one eller telefon 070 529 91 13 senast 4 juni

Kostnad: 50 kr + 50 kr för fika.

Träffpunkt: Kristinehovs malmgård ligger på Kristinehovsgatan 2, strax öster om Högalidskyrkan vid Hornstull.

